



De voltallige gemeenteraad besloot dat Hans Alberse een nieuwe periode ingaat als burgemeester van Oude IJsselstreek. Een moment om bij stil te staan. Wat beweegt hem, voor de gemeente, en in dit ambt?

## Féliciter de Boukombé!

Uit de partnerstad van Oude IJsselstreek in Benin (Afrika) was er donderdag in de raadsvergadering over de herbenoeming van Hans Alberse een verrassing voor hem. *Natta Adoïphe Kouago*, de vroegere burgemeester van Boukombé die Alberse kent van uitwisselingsbezoeken over en weer, mailde een felicitatie. In de voortaal van zijn land!

*"Bonsoir Monsieur le Maire! C'aurait été un plaisir pour moi d'être à vos côtés ce jour pour vous témoigner mon amitié. Mais, mon absence ne vous empêchera pas de renouveler votre engagement à la Reine, aux habitants de Oude IJsselstreek et à tous vos collaborateurs. Je suis très heureux pour vous et vous souhaite du succès dans votre nouveau mandat. Bravo, Monsieur le Maire et à bientôt!"*

Vertaald: "Goedenavond Mijnheer de Burgermeester! Om mijn vriendschap voor u te onderstrepen zou ik, op deze bijzondere dag, heel graag aan uw zijde hebben gestaan. Het is vanzelfsprekend dat mijn afwezigheid, u niet zal weerhouden om uw verplichting naar de Koningin, de inwoners van Oude IJsselstreek en al uw medewerkers te vernieuwen. Ik ben dan ook erg gelukkig voor u en ik wens u met heel mijn hart succes in uw nieuwe mandaat. Bravo, Mijnheer de Burgermeester en tot weerziens!"

**"Een burgemeester helpt om de signalen van buiten de politiek op te vangen. Met onze 55 raadsleden, fractieassistenten en wethouders zijn er veel mensen die dag in dag uit contacten met inwoners hebben. Als burgemeester wil ik daar wat aan toevoegen."**

"Mensen spreken mij vaak aan om de gemeente een hart onder de riem te steken. Politici horen dat niet zo snel. Als 'burgervader' wel, en dat is mooi om door te geven. Want raadsleden en wethouders steken hun nek uit, en ontvangen daarvoor niet altijd de waardering die ze verdienen. Ook mensen uit andere delen van het land zien dat Oude IJsselstreek bijzondere dingen doet, met het betrekken van burgers, met grote projecten, met een andere manier van werken van de gemeente die veel meer uitgaat van wat buurten, verenigingen, winkeliers en ondernemers zelf willen en kunnen. Dat past van oudsher bij onze dorpen, met een ogenschijnlijk moeiteloze manier om veel zelf te organiseren. Dat maakt een grote indruk op me. Neem het schutterij-concours in mijn eigen dorp Megchelen. 1800 deelnemers, en allemaal door vrijwilligers gedaan! Zo ga ik ook altijd met veel genoegen naar de kermissen en volksfeesten, echt niet alleen voor de representatie van de gemeente. Het zijn momenten om de stemming, de sfeer in het dorp te proeven en mee te nemen naar het gemeentehuis. Vaak hoor ik juist na bijeenkomsten nuttige dingen, van Achterhoekers hoor je in vergaderingen lang niet alles. Sinds we Bobbie hebben kom je nog makkelijker in gesprek, je verbaast je hoe mensen geïnteresseerd zijn in honden!"

⇒ Toch, niet iedereen is positief over de overheid.

"Dat klopt en ook voor die mensen wil ik aanspreekbaar zijn. Ik zal steeds moeite blijven doen om contact te leggen met mensen die afhoudend of zelfs afkerig zijn van de gemeente. Dat moet je altijd blijven proberen, en niemand afschrijven of wegzetten. De overheid, dat zijn we in feite samen, het zijn onze regels en het is ons belastinggeld. Je mag geen valse verwachtingen wekken wat je daarmee doet. Als je daarover uitleg geeft en doorpraat, merk ik dat mensen dat trouwens heel goed snappen."

Dat bleek ook wel uit de redelijk positieve oordelen die de burgerjury en het burgerbegrotingsforum hadden. Als gemeente onderschatten we die burgerkracht wel eens. Maar voor de andere verhoudingen tussen gemeenschap en gemeente waar we nu aan werken, ligt dáár wel de basis. De gemeente zal meer ruimte laten en geven aan buurten, verenigingen en andere sociale verbanden om het openbare leven naar eigen idee vorm te geven. Daarvoor zullen er meer dan vroeger kortere activiteiten zijn, omdat mensen zich minder dan vroeger lang kunnen en willen binden. Ik ben me er goed van bewust dat je als burger zelf lol en baat moet hebben als je inspanning voor het algemeen belang. Maar dan krijgen we de boel ook best in beweging. Het is toch alleen maar leuk als je zelf over het groen in je buurt gaat. Of ziet dat jouw oudere burens er bij blijven horen en jongeren zich niet vervelen. Het is een andere manier van denken en werken, waar je als burger beter van wordt en waar de gemeente zich voor zal vernieuwen. Daar ga ik aan bijdragen, en erop letten dat we dat doen in de taal en op de manier van buiten het gemeentehuis. Zodat we begrijpelijke en duidelijke afspraken kunnen maken over wat er gebeurt en hoeveel de gemeente daaraan bijdraagt. De mensen die bij de gemeente werken zijn straks veel meer makelaar dan ambtenaar."

⇒ Klopt hier het sociaal-democratisch hart?!

"Ja hoor. Mijn inspiratie komt uit de jaren zeventig, dat verloochen ik niet. Het was een roerige politieke tijd over de inrichting van de samenleving, met hervormingswetten. Oud-minister Jan Pronk was een voorbeeld voor me. En mijn idealen over de samenleving zijn actueler dan ooit. Twee keer bezocht ik onze partnerstad Boukombé in het West-Afrikaanse Benin. Daar draagt Oude IJsselstreek bij aan de ontwikkeling van het gemeentebestuur, maar je leert er omgekeerd net zo goed van hoe je hier de zaken eenvoudig kunt houden. Wij hebben

zo'n immense rijkdom, terwijl het leven op een meer basale, eenvoudige manier vaak veel prettiger is. Ook als president van de Europese Ring van IJzersteden, met daarbij gemeenten uit heel Europa, ervaar je dat Nederland soms erg ver doorontwikkeld is. Van al het consumeren, daar komen we langzaam wat op terug. We krijgen meer oog voor groen, duurzaam en gezond. Als burger wil je toch helemaal geen klant van de gemeente zijn. Je bent eerder zelf de gemeente! Natuurlijk zorgt de gemeente ervoor dat je zonder gedoe je paspoort krijgt, maar zo'n term als een 'klantcontactcentrum' ... dat past toch helemaal niet bij een gemeente. Wij zijn geen bedrijf met 'klanten'. Maar wel steeds ondernemender, weg van de bureaucratie."

⇒ Hoe mooi of moeizaam is 'burgemeester' eigenlijk?

"Het is vooral heel mooi. Wat je op een dag niet allemaal mag meemaken: van bijeenkomsten over integriteit in het raadswerk tot de naturalisatie van kinderen uit Somalië. Van ontmoetingen met wetenschappers tot ondernemers. Als burgemeester ben je in de positie mensen en belangen aan elkaar te koppelen. Ik wil graag dat er goede verhoudingen zijn en dat iedereen het een beetje naar zijn zin heeft. Zo laat je nieuwe energie ontstaan. Soms is dat trouwens best inspannend: het is niet altijd eenvoudig om met elkaar dezelfde richting uit te werken. Burgemeester, dan ben je eigenlijk, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ik ben het nu tien jaar (eerst in Lingewaai) en dit is werk dat helemaal verweven raakt met je als persoon. Ook de bevoegdheid om in te grijpen in het persoonlijk leven van mensen drukt niet op me. Zo zorg je juist voor ontwikkeling en verandering in het leven van mensen, ook bij degenen die bijvoorbeeld een huisverbod krijgen. Het hoort allemaal bij je dienende rol als burgemeester. Ik ben blij dat ik dat als vroegere 'Hagenees' kan blijven doen in onze mooie, gemoedelijke gemeente. Met Marijke, die zich gelukkig ook helemaal thuis voelt hier"

⇒ Burgemeester Alberse:

**"Met elkaar aan de slag"**

Burgemeesterpaar Hans en Marijke Alberse treden de volgende ambtsperiode tegemoet. Hun Spaanse waterhond Bobbie vergezelt ze. Hans Alberse: "Als burgemeester vraag ik me steeds af: hoe sla je de brug naar de gemeenschap. Ook naar mensen die zich van de gemeente afkeren".

[Foto: Lieneke van Tilburg]

