

# Column

---

**Jeroen van Urk**  
**Lid Gemeenteraad Hengelo en**  
**welzijnsadviseur Spil, Zwolle**



## POMPEÏ OP 6

Gezien in het programma Over de rooie op SBS6: mensen die een ander in hun blote bil bijten, hun hoofd in de toiletpot hangen, blikken in het winkelpad omgooien, een bus verf over zichzelf en voorbijgangers uitstorten en door een ander voorgekauwd voedsel opeten. Beloning voor dit soort stupiditeiten: een bedrag van duizend gulden. Dikke kans dat de makers hun televisieprogramma rationeel verklaren, namelijk dat ze aantonen waar mensen allemaal toe bereid zijn als er geld te verdienen valt. (Intussen zelf denkend aan de kijkcijfers en navenante reclame-inkomsten.)

Hoe was het ook weer in de tijden, dat het Romeinse Rijk zijn hoogtepunten beleefde, althans qua welvaart? Van een wandeling door het blootgelegde Pompeï herinner ik mij de steil aflopende vloeren in villa's van welgestelden. Handig om etensresten en braaksel te laten weglopen, vertelde de rondleidster. En passant wijzend op de fallusymbolen in het plaveisel. In Rome zelf kun je in de catacomben zien waar cultuurbarbarisme toe leidt: de christenen van de eerste eeuwen lagen er letterlijk botje bij botje opgestapeld.

Cultuurverval lijkt inherent na voorspoed, maar persoonlijk zie ik de zondvloed toch liever na mij komen. Enige urgentie in de heropleving van het waarden- en normendebat komt daarom wel van pas. Ook vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. Deviant gedrag is van alle tijden, maar rond de wisseling van het millennium neemt het zorgwekkende vormen aan. Respect voor mijn en dijn of hem en haar is met steeds meer moeite te ontdekken. Praat supermarkten niet van al die schappen met opengerukte zakken chips, waarin vervolgens geen flippo meer is te ontdekken. Met buitensporige vernielingen is veel schade gemoeid en nog meer onveiligheidsgevoel. Helemaal aan het eind van de lijn doet zich de vraag voor, of meer waardenbesef een remedie is tegen het intrieste fenomeen van kindermisbruik en kindermoord.

Her en der wijzen nieuwe regels op een weggetje terug. In Den Haag mag niet meer op straat aan Bacchus geofferd worden. In Amsterdam is een bedelaar beboet omdat hij het straatbeeld vervuult. In Venlo mag een kat van de rechter voor zijn behoefte niet meer buurmans tuin bezoeken. Aannemend dat men niet vergeet dat pro-actie en preventie voorafgaan aan repressie, zijn het aardige voorbeelden van welzijnsbevordering. Aldus laat ons gezin SBS6 voortaan zoveel mogelijk voorbijgaan. Want sommige dingen zijn wel te verklaren, maar niet te begrijpen en bepalen daardoor onbewust het normenpatroon van de volgende generatie.