

# Column

**Jeroen van Urk**

**Lid Gemeenteraad Hengelo en  
communicatie-adviseur**



## KANS VOOR KINDEREN

In mijn woonplaats maken ze JOP's. Geen jobs, maar Jongeren Ontmoetings Plekken. Het zijn veredelde schuilhutten, die adolescenterende pubers van de straat moeten houden. Ik help hopen, dat het idee zijn wérk doet. Uiteindelijk was het Hengelo waar afgelopen zomer een 22-jarige van de straat werd geplukt, nadat hij tientallen miljoenen gulden kostende containerbranden had gesticht. In Groningen werd in dezelfde tijd de krant gehaald door een bende boefjes, die tientallen voorbijgangers mishandelde.

Maar ik heb er een halfhard hoofd in. De schuilhutten brengen NIMBY-syndromen teweeg. Niet de beste basis om je op je plek te voelen als jongere. Een min of meer verplichte ontmoetingsplek lijkt verder net iets teveel uit te gaan van maakbaar gedrag. Maar vooral vraag ik me af: wat heeft dolend gedrag tussen je tiende en twintigste te maken met gebrekkige kansen om je tussen je tweede en je tiende uit te leven? De brandstichter ging het om een aanstekelijke kick. De boefjes zeiden uit pure verveling te hebben gehandeld.

Dan denk je: hebben zij in hun vroege jeugd geleerd zichzelf bezig te houden? Vervolgens lees je dat het Riagg wachtlijsten van driftkoppen heeft en dan weet je bijna zeker: kinderen hebben vandaag de dag te weinig plek. Want in welke nieuwbouwwijk kan een kind echt klooiën met aarde, water en vuur, de grondstoffen van elke ontwikkelingspsycholoog? Niet vreemd, dat de doelgroep tijdens het Nationale Jeugddebat met staatssecretaris Terpstra pleitte voor 'meer speelplaatsen met milieuvriendelijke materialen'.

Vandaar mijn visioen: een Kinderen Avonturen NeSt (KANS) in elke wijk. Geheel volgens gangbare opvattingen over overheidscommunicatie, heb ik de doelgroep maar eens geconsulteerd hoe zij zich hun KANS voorstellen. Om te beginnen mijn eigen kids. Stedebouwers, let op! Slootjes zo diep als de Noordzee, om over te springen. Vuurplaatsen om fikkie te kunnen stoken. Een automatische waterpomp in de zandbak. Latten, palen en touwen om een flat van hout te kunnen bouwen. Gepantserd staal en kleurenverf voor Thunderbirdraketten. Een restaurantje om avonturenthee te kunnen drinken. Dat is thee waar je van alles door mengt, zoals peper en spinazie. En lest best piratenholen met schedels, botten, hele mooie goudschatten én schandblokken. (Handig voor de wijkagent, dat laatste...)

In een brochure over de buitenruimte vraagt Gemeentewerken Rotterdam zich af of je speelplaatsen niet wat informeler moet inrichten. 'Een hobbelig veldje, met wat paden en plassen, daar vermaken ze zich mee. Sloopwerk gebruiken ze voor hutten.' Een prima begin! Beleidsmakers en bestuurders, pak de kans om te scoren bij het nageslacht.