

Column

Jeroen van Urk
*Lid Gemeenteraad Hengelo en
communicatie-adviseur*



PAARSE ORDE

Nederland kleurt paars. De heide heeft er in geen jaren zo bloeiend bij gestaan; op het punt van natuurontwikkeling lijkt het nieuwe kabinet dus zonder veel moeite te kunnen slagen. Verder heeft een kleurenpsycholoog al gemeld, dat paars opeens vrolijke gevoelens bij het volk oproept. Oorspronkelijk een kleur voor somberheid en bezorgdheid, valt te geloven dat paars dit laatste alleen nog bij de christen-democratie losmaakt. Maar wie weet zal deze nieuwe modekleur bij de volgende verkiezingen juist de oppositie verblijden.

Tot zolang heeft het nieuwe kabinet de tijd het nieuwe beleid voor de openbare orde uit te tekenen. Al kan het goed zijn, dat de minister-president in persoon bij zoiets als paarse orde in de eerste plaats denkt aan een ordentelijke en fatsoenlijke werkwijze van zijn kabinet. Oppassen is het dan wel, dat de hang naar een sobere presentatie geen afbreuk doet aan het kabinetsimago. Als het om inspiratie en elan gaat, kunnen de twee vice-premiers paarsgewijs nog een aardige bijdrage leveren aan de public relations van het kabinet.

'Hét wapen tegen misdaad: werk', vatte de provinciale pers de regeringsverklaring samen. Het regeerakkoord legt die relatie zelfs dubbelop. In de eerste plaats moet banengroei in de markt-sector ervoor zorgen, dat vooral jongeren niet in verleiding komen over de schreef te gaan. In de tweede plaats zullen de aangekondigde banen, die het kabinet in de collectieve sector voor langdurig werklozen wil realiseren, voor een deel in de veiligheidszorg gevonden worden.

Op veilige afstand van het formatiegewoel waren deze zomer in het Verenigd Koninkrijk nog enige mooie voorbeelden te aanschouwen van banen, die van een heel andere orde zijn dan ons land gewoon is. Denkt u zich in: de oprijlaan van een vakantiepark. Afgegrensd door een slagboom met handbediening. De bijbehorende bewaker is u galant van dienst. Weg met al die magnetische toegangspasjes!

En stelt u zich voor: een met hekken volledig afgesloten hoofdstraat van een dorp. Daarvoor een bord van één vierkante meter met de tekst ROAD CLOSED. Weer daarvoor een verkeersagente, die u er voor de zekerheid op wijst dat u hier echt niet in kunt rijden. Waar doen ze het van, die Engelsen, met hun collectieve lastendruk van 31,9% tegenover de 47,9%, die Nederland 'kwijt' is.

Desondanks, het zal ook de komende jaren vast wel weer in orde komen met het kabinet. Zeker als BiZa ons decoratiestelsel snel even optuigt met een nieuwe paarse ridderorde. Reken maar dat het verlangen naar zo'n onderscheiding de inspiratie en het elan ten goede komt...